



## Stichting Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen

9 december 2019

### DONATEURSMIDDAG

Jammergenoeg was niet iedereen in staat om de bijeenkomst op 29 november in 't Spijker te bezoeken. Daarom sturen wij u deze nieuwsbrief met een kort overzicht van wat er verder - naast de hapjes en de drankjes - 'ter tafel' kwam.

De middag werd geopend door voorzitter Ineke Huilmand. In haar welkomswoord ging zij terug naar de gebeurtenissen van eind 2014, die leidden tot de oprichting van stichting RED en schetste zij de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar. Tot slot ging zij in op de actuele situatie rondom de kerk.

*"In het najaar van 2014 roept het kerkbestuur alle parochianen in Spijker bijeen, om ze te vertellen dat er in 2015 geen wekelijkse diensten meer zijn en de kerk in 2016 op slot gaat.*

*Toen ik dat hoorde, kon ik maar één ding denken.*

*Dat kan ik niet laten gebeuren!*

*Mijn man Herman praatte al jaren over hoe hij zijn afscheid voor zich zag in onze kerk. Met Gregoriaanse gezangen, uitgevoerd door ons mannenkoor en op het einde het mooie "In Paradisum". Daarna met onze zoon Mark als acoliet voorop in de stoet naar het kerkhof. Zo is het ook gebeurd. Als de kerk sluit zal dit niet meer kunnen. In een flits bedenk ik ook dat als mijn man dit belangrijk vond, er meerdere dorpsgenoten van zijn leeftijd, of ouder, dit belangrijk vinden. Zij zijn ook in deze prachtige kerk gedoopt, deden er hun communie en hun vormsel. Trouwden er en doopten hun kinderen er weer. Nadat duidelijk werd dat de onze kerk zou worden afgestoten en alleen Millingen en de Ooij open zouden blijven, besloot ik na de bijeenkomst in Spijker om aan de mensen van ons dorp hulp te vragen om een definitieve sluiting te voorkomen.*

Klik op onderstaande link voor de rest van Inekes bijdrage: <https://www.sintbartholomaeuskerkbeek.nl/29-november-2019.pdf>

Als volgende werd een video van Cor van Wageningen over de bouwgeschiedenis van de kerk vertoond. Voor degenen die de film (nog eens) willen zien: hij is te vinden op YouTube: [https://www.youtube.com/watch?v=yMZlZNH\\_dk](https://www.youtube.com/watch?v=yMZlZNH_dk)

Ons bouwkundig bestuurslid Paul Erinkveld vertelde wat er tijdens het groot onderhoud in 2017 allemaal is aangepakt:



bij toren en koepel werden het slechte houtwerk en de leien vervangen, daarnaast kreeg al het houtwerk de hoognodige verfbeurt.

Aan deze renovatie hebben onze donateurs met maar liefst € 80.000 bijgedragen. Daarnaast mag zeker niet worden vergeten dat de Beekse gemeenschap in 2013 ook al zo'n € 20.000 bijeen had gebracht ten bate van de restauratie van het Lindsen-orgel. Alles bij elkaar opgeteld dus een dikke € 100.000, geschonken door mensen met een groot hart voor ons religieus en cultureel erfgoed. Een bijzonder mooi resultaat!



De Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten 2020-2025 is inmiddels toegekend, zodat als volgende de dakpartijen van het schip van de kerk kunnen worden gerenoveerd. Ook hiervoor zijn alle giften weer van harte welkom!

### Tot besluit

Zoals bekend is de kerk in principe verkocht. Parochiebestuur en koper wachten nu op groen licht vanuit het bisdom Den Bosch. Wie de beoogde koper is? Ook wij weten het helaas niet. Wij betreuren het zeer dat onze stichting kennelijk geen partij mag/kan zijn bij de lopende onderhandelingen. Een onbevredigende situatie, zeker gezien de grote financiële bijdrage van onze donateurs aan de instandhouding van de kerk. Maar we blijven optimistisch: in samenspraak met de nieuwe eigenaar zullen we ons verder blijven inzetten om onze monumentale kerk voor de gemeenschap open te houden. Waarvan akte.